



<https://dim-chryseleousa-kb-lef.schools.ac.cy>

Αγαπητοί γονείς /κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ του Δημοτικού Σχολείου Χρυσελεύσας Κ.Β΄ έχουμε αναλάβει να υλοποιήσουμε τη δράση με τον ακόλουθο τίτλο:

«Ένα Βιβλίο και ένα Παιδί τον Κόσμο Αλλάζουν Μαζί.

Να Γίνουμε μια Στρατιά Υπερήρων και να Αλλάξουμε τον Κόσμο!»

Σκοπός: Να λειτουργήσει το σχολείο ως χώρος καλλιέργειας αξιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ύπαρξη (αυτογνωσία) και τη συνύπαρξη (Δημοκρατία/Δικαιοσύνη/Δικαίωμα) των ατόμων (μαθητών/μελλοντικών πολιτών). Μέσα από την αυτοβελτίωση και τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων οι μαθητές να αποκτήσουν την πεποίθηση και τη θέληση να μετατραπούν ο καθένας ατομικά και όλοι μαζί συλλογικά σε φορείς αλλαγής τόσο σε μικροεπίπεδο όσο και σε μακροεπίπεδο.

Ειδικός Μαθησιακός Στόχος: «Επικοινωνώ τα πράγματα που μαθαίνω και αγαπώ -Για να αλλάξω τον κόσμο!»

Στοχεύουμε στη δημιουργία διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών και pod cast με στόχο να γινόμαστε Πρεσβευτές Ιδεών και Αξιών. Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργήσουμε διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές στα πλαίσια των λεσχών που θα οργανώσουμε στις χαρούμενες πρωτομηνιές.

Για να διασφαλίσουμε την εμπειρογνωμοσύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας συμμετέχουμε ταυτόχρονα στο «**Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο**» και στο **Δίκτυο Σχολείων Φιλαναγνωσίας**, προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Επιπρόσθετα, θα δημιουργήσουμε Κέντρο Ανταλλαγής Προϊόντων γιατί πιστεύουμε στο: ΑντΑλλάζω** που κρύβει μέσα του το **Αλλάζω και το Ζω**. Θα μπορούμε να φέρνουμε ρούχα/παπούτσια/παιχνίδια/βιβλία/αξεσουάρ και αφού τα παραδώσουμε Κέντρο Ανταλλαγής, θα τα ανταλλάζουμε με eco-coins (οικολογικά νομίσματα) τα οποία θα κρατάμε για να τα χρησιμοποιούμε, αν και εφόσον χρειαζόμαστε, κάποιο από τα προϊόντα που κάποιο άλλο παιδί του σχολείου έχει παραδώσει στο Αντ**Αλλάζω**.**

Τα eco-coins θα είναι ανάλογα του οικολογικού αποτυπώματος που θα μπορούσε να αφήσει κάθε αντικείμενο αν αντί να παραδοθεί στο Κέντρο Αντ**Αλλάζω** αφηνόταν σε ένα σκουπιδότοπο (Ιδέα και πρόταση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου στη βάση της βραβευμένης ιδέας του Χοσέ Κισοκάλα Κοντόρε από το Περού).

Όλα τα πιο πάνω θα υλοποιηθούν πρακτικά με τον πιο κάτω τρόπο:

Το κάθε τμήμα θα δημιουργήσει/ κατασκευάσει τον δικό του τρισδιάστατο Υπερήρωα και θα γεμίσει το σακίδιό του με δράσεις:

- Υπερήρωας Φιλαναγνωσίας /Φανατικά Αθεράπευτοι Βιβλιοφάγοι
- Υπερήρωας των 3 Δέλτα (Δημοκρατία/Δικαιοσύνη/ Δικαίωμα) - Φρουροί των 3 Δέλτα
- Υπερήρωας Ασφάλειας και Υγείας - Φρουροί Ασφάλειας και Υγείας
- Υπερήρωας Χαράς- Φανατικά Αθεράπευτοι Χαχανόπληκτοι
- Υπερήρωας Σεβασμού- Φρουροί Αλληλεγγύης και Συνύπαρξης
- Υπερήρωας Αειφορίας - Φρουροί Αειφορίας
- Υπερήρωας Δημιουργίας - Φανατικά Αθεράπευτοι Δημιουργοί

Με επίκεντρο τους Υπερήρώες μας θα λειτουργήσουμε τις Χαρούμενες Πρωτομηνιές (1^η σχολική μέρα κάθε μήνα) τις ανάλογες λέσχες οι οποίες θα διαπραγματεύονται τα σχετικά ζητήματα και θα υλοποιούν δράσεις.

Θα δοκιμάσουμε με άλλα λόγια να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά να αλλάξουμε τον κόσμο! Θέλετε να είμαστε συνοδοιπόροι μας; Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε.